

Beste familie, vrienden en collega's we zijn hier bijeen in de kerk om afscheid te nemen van uw vader, grootvader, broer, partner of collega.

Jullie aanwezigheid doet mij nog meer beseffen hoe intens dierbaar Dr. Luc Isebaert voor mij was maar in het algemeen voor heel wat mensen was.

Dr Isebaert,

Ik kan het alleen maar betreuren dat je naar mijn mening veel te vroeg van ons afscheid genomen hebt.

Ons verdriet om het gemis en de heimwee naar jou is enorm.

Woorden kunnen niet zeggen hoe bedroefd en verdrietig we allemaal zijn. Woorden kunnen het niet zeggen maar jij zou snel opmerken, “ woorden niet maar een cijfer misschien wel” wel op een schaal van 0 tot 10 waarbij 0 niet bedroefd is en 10 zeer bedroeft is mag ik zeggen dat het voor mij 10 is. ...;Dan zou jij zeggen wat zit er in de 10 en we zouden er verder op in gaan ...

Hoeveel hebben we het niet over de schaalvraag gehad? Is hij nuttig of niet? Wanneer stellen we hem het best? Van waar komt die schaalvraag, hoe is Steve daar op gekomen ... We vroegen ons ook af “Hoe kunnen we cliënten best helpen”, “wat doen we best wel en wat doen we best niet”, we vroegen

ons ook af hoe we mensen kunnen helpen om gelukkiger te worden met daaruit voortvloeiend “de drie vragen van een gelukkig leven” .. We hebben samen heel wat besproken

Ik sprak je steeds aan als er cliënten bij waren als Dr Isebaert, alhoewel je steeds meegaf zeg maar Luc, maar we waren er naderhand beiden van overtuigd dat het mandaat van een geneesheer nuttig kon zijn in de aanpak van onze cliënten.

Vandaar Dr Isebaert i.p.v. Luc als we als vrienden samen zaten te brainstormen.

Ik weet ook wel dat we elke dag diverse malen afscheid nemen, , maar dan met de wetenschap dat het afscheid tijdelijk is. Veelal zien wij elkaar dezelfde dag nog terug.

Afscheid nemen, een begrip wat niet of nauwelijks te bevatten is en wat op dit moment nog niet tot ons doordringt.

Een afscheid voor altijd valt ons zwaar en maakt ons verdrietig. Verdriet om het definitieve, verdriet om het gemis.

Het afscheid dat we nu nemen is definitief en onomkeerbaar. Dat maakt het dan ook zo moeilijk. Je dood overspoelt ons met herinneringen aan al het lief en leed dat wij samen gedeeld hebben.

Iedereen weet dat de dood bij het leven hoort, maar als iemand wordt weggenomen waar je veel van houdt, dan pas realiseren wij ons wat we zullen missen.

Luc je was een uniek en zorgzaam persoon met een optimistische kijk op het leven, waarbij je instituut het Korzybski instituut een zeer belangrijke plaats innam in je leven.

De eerste studenten aan het Korzybski instituut kwamen terecht in een korzybski genootschap of beter gezegd het non-Aristotelien genootschap. Toen kwamen we elk jaar lekker bij je eten en drinken met o.a. Myriam, Louis, Bart Dirk, Ingrid, Greetje, Raf en heel wat anderen.

Samen met de Korzybski staf België , Myriam, Geert en Sebastien hebben we tijdens de regelmatige filia's veel stilgestaan bij je filosofische inzichten die schijnbaar onuitputtelijk waren.

Je stampte niet alleen Korzybski België uit de grond maar ook een Korzybski groep in Parijs en Nederland kortom Korzybski international, met vrienden als Marie-Christine , Marika , Michael, Steve, Insoo, Yvonne, Barry, Raf en veel anderen.

Vanaf 1996 werd ons oplossingsgericht systemisch model "Het Brugs Model" genoemd waar je met recht en reden fier op kon zijn.

Luc ik ben je dankbaar voor alles wat je voor mij en voor ons instituut gedaan hebt.

Wij kijken terug op een jarenlange intensieve samenwerking en ik zal nu moeten leren leven met dit grote verlies.

Toen ik een tijd geleden bij je was hebben we nog ferm gelachen toen ik liet vallen als het wel normaal is om 33 jaar in het ziekenhuis samen te werken en dat we nooit ruzie gehad hebben. Jij zei me , zoals jij dit alleen maar kan, tegen het circulaire gedachten goed in dat het “mijn schuld” was dat we nooit ruzie gemaakt hebben.

De dood laat ons zien hoe kwetsbaar wij allemaal zijn. Ook ervaren we in dagen zoals deze wat wij voor elkaar kunnen betekenen aan steun, kracht en troost.

Wij van het korzybski instituut België, waaronder Myriam Lefevere de Ten Hove, Geert Lefevere en Sebastien Vernieuwe , zullen een poging doen om goed voor je instituut te zorgen. Je weet dat we dit doen want de laatste jaren heb je reeds veel uit handen gegeven en ons voor de zorg voor je instituut regelmatig bedankt.

De mooie en goede tijden die wij met je doormaakten zijn veel groter dan de soms moeilijker waters waar we samen doorgingen.

Het verdriet dat wij nu hebben bij je overlijden zal zeker en vast met het verloop van de tijd veranderen in een groot gevoel van dankbaarheid.

Dankbaarheid om alle liefde en zorg die wij van je mochten ontvangen. We kunnen maar dankbaar zijn omdat wij een groot deel van ons leven met je hebben mogen delen.

Zolang wij over je blijven praten zal je voor een stuk voor ons blijven leven. Je zal blijven leven in alles wat we van je mochten leren en alle boeken, video's en artikels dat je over je werk achterliet.

Je doorzettingsvermogen, creatieve geest en warme betrokkenheid hebben ons en velen geïnspireerd.

Wij zijn je dankbaar voor de liefde en alle fijne momenten die je ons gegeven hebt.

Ondanks je ziekte heb je tot het laatst toe je belangstelling, warmte en humor voor allen om je heen kunnen bewaren.

Je laatste woorden tegen mij aan de telefoon waren: "en hoe is het met je vrouw en kinderen ..."

In de korte tijd dat je er nu niet meer bent doe je ons beseffen hoe intens dierbaar jouw aanwezigheid was.

In ons hart zal je altijd blijven voortleven.  
Groot is de leegte die je achterlaat, mooi zijn de herinneringen die blijven.

Wij hadden zo graag alles langer met je willen delen.

Wij zijn dankbaar voor alle leuke momenten die wij met elkaar hebben gedeeld en zullen de vele anekdotes die wij met je hebben meegemaakt in de toekomst blijven ophalen.

Dank je wel in naam van Myriam , Geert en Sebastien en van alle studenten en sympathisanten van het Korzybski instituut.

Je laatste suggesties aan ons waren:

Tracht de anderen graag te zien  
Er is altijd iets goed in hen

Tracht jezelf graag te zien  
Voed het  
Er is zoveel goeds in jezelf  
Als je er maar naar kijkt

Elk afscheid is de geboorte van een herinnering zei Salvador Dali

Ik geloof dat.  
In ons hart zal je altijd blijven voortleven.